



Η Νεοελληνική ποίηση και το Εικοσιένα. Διάλογος με την Ιστορία.

Έρη Σταυροπούλου

€ 12,00

Στην Ελληνική γλώσσα.

Κωδικός προϊόντος: N11.009.0

Κατηγορίες: Ιστορική Βιβλιοθήκη 1821,

Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Συγγραφέας: Έρη Σταυροπούλου

Έτος: 2022

Σελίδες: 361

ISBN: 978-960-7905-96-3

Περιγραφή Βιβλίου

Το βιβλίο αυτό διερευνά πώς αποτυπώθηκε στη νεοελληνική ποίηση το μείζον ιστορικό γεγονός της Επανάστασης του Εικοσιένα. Η μελέτη της μακράς περιόδου των διακοσίων χρόνων από την έναρξη του Αγώνα ως τις μέρες μας αναδεικνύει τις διαφορετικές, κάποτε αναπάντεχες, προσεγγίσεις στην ποιητική μετουσίωση του ιστορικού υλικού και τις διεργασίες μυθοποίησης προσώπων, γεγονότων και τόπων.

Η λογοτεχνία έχει ιδιαίτερο ρόλο στη διατήρηση της εθνικής μνήμης, γι' αυτό και η ποίηση για την Επανάσταση, μέρος του συνολικού αφηγήματος για το Εικοσιένα, εκτός από να εγκωμιάζει και να θυμίζει το μεγάλο αυτό γεγονός, αντιμετώπισε επεισόδια και πρόσωπα του Αγώνα με τρόπο ώστε να αποτελούν παραδείγματα έμπρακτης αγωνιστικής δράσης και ηρωισμού για τους νεότερους αγώνες των Ελλήνων. Ο ποιητικός λόγος για το Εικοσιένα, λόγος βαθύτατα πολιτικός, παρέμεινε ισχυρός μέσα στις εκάστοτε ιστορικοκοινωνικές συνθήκες και τις διαφορετικές καλλιτεχνικές αξίες, προωθώντας τον διάλογο του παρελθόντος με το παρόν γιατί κατόρθωσε όχι μόνο να αποδώσει διαχρονική σημασία στα γεγονότα της ελληνικής εθνεγερσίας, αλλά και να συμβάλει στην κατανόηση και την αποτίμηση άλλων, νεότερων εθνικών, ιστορικών, πολιτικοκοινωνικών ή και υπαρξιακών γεγονότων.

Περιλαμβάνεται στη Βραχεία Λίστα Κρατικών-Λογοτεχνικών Βιβλίων 2023 (ΥΠ.ΠΟ.), υποψήφιο για το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου-Κριτικής 2023.

Βάρος 580 γρ.

Διαστάσεις 14 × 22 cm